

Vraag het aan Morya



Durf eerlijk te zijn

“Wanneer het zover gaat dat je niet meer met een bepaald iemand kan leven, stel die ander dan voor om het op een andere manier te doen. Wanneer die dat niet wil, kan je even geduld opbrengen maar dat kan beperkt zijn. Je kan zeggen: “Kijk, het zit zo en zo in mijn leven. Hoe zie jij dat in jouw leven?” Als die dan uitdrukt wat hij of zij wil bereiken en als dat helemaal niet samengaat met wat jij ziet als richting, dan heb je je misschien vergist. Dan is het beter om dat te erkennen dan om verder te gaan in een soort leugen van: ‘het is eigenlijk niet zoals het gezegd is, het is niet zoals het geleefd is.’

Je hoeft niet te blijven liegen tegen jezelf en tegen de anderen. Durf in een eerlijke positie te staan voor jezelf, zodat je los kan komen en je eigen leven kan leven. Als het niet samengaat met die ander is dat jammer, maar er zit niets anders op dan een bepaalde keuze te maken.

Toch kan je in jezelf en in je eigen leven geloven en kan je ook in het leven van anderen geloven. Wees daarom heel voorzichtig in wat je doet en doe het in alle oprechtheid, in alle eerlijkheid, in alle schoonheid, en ook in alle sterkte.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 8: ‘Jezelf uitdrukken om jezelf te kunnen begrijpen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 431

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


